

SAMMANFATTNING

Enbart det bästa för minstingen är en form av Helsingfors evangelisk-lutherska församlingars småbarnspedagogiska verksamhet. Församlingarna i Helsingfors sänder material per post till småbarnsfamiljer bosatta i Helsingfors fem gånger innan barnets skolålder. Barnfamiljer, som använt materialet *Enbart det bästa för minstingen*, får sin röst hörd i denna undersökningsrapport. Undersökningsprojektet *Enbart det bästa för minstingen* startade i juni 2018, och hade som mål att ta reda på åsikter, minnen och upplevelser gällande materialet *Enbart det bästa för minstingen* och helheten hos familjer som mottagit materialet.

Undersökningsmaterialet samlades genom frågeformulär per post och intervjuer. Frågeformuläret skickades till 1 000 familjer med vårdnadshavare till sexåringar. Familjerna, som var bosatta i Helsingfors, valdes slumpmässigt ur Helsingfors kyrkliga samfällighets centralregister. 15 procent av mottagarna returnerade frågeformuläret. Undersökningsmaterialet innefattade 153 frågeformulär och tio intervjuer, och analyserades med kvantitativa och kvalitativa metoder. Svarmängden var tillräcklig för att kunna göra en kvantitativ undersökning, och undersökningsmaterialet utgör en bra representation av användarna av materialet *Enbart det bästa för minstingen*. I undersökningsmaterialet framkommer flera synpunkter som inte är bundna till respondentens bakgrund. Hela gruppen av respondenter kan dock inte generaliseras genom undersökningsmaterialet. Endast en del av respondenterna berättade att de inte alls bekantat sig med materialet. Slutligen kvarstår frågan hur församlingen med materialet kan nå de familjer som förhöll sig negativa eller likgiltiga mot kontaktagande.

Enligt undersökningssvaren upplevdes dopbroshyren som livsnära. Helheten *Barnets bästa aftonstund* hade man lyssnat på speciellt under bebis-

åren, och spelbrädets bekanta platser samt spelets uppgiftskort var omtyckta. Sagoboken *Rosenörat och Duvanna* delade åsikterna. En del av familjerna upplevde spelet *Gyllene fjädern* som invecklat och berättade att de spelar spelet med egna regler. Vårdnadshavarna uppskattade att barnet får post, men att få samma material i mångbarnsfamiljer upprepade gånger väckte åsikter bland annat med tanke på hållbar utveckling.

En central upptäckt i undersökningen *Enbart det bästa för minstingen* är barnets aktivitet som deltagare i (religions)fostran. Framförallt barnets eget initiativ samt benägenheter medverkar till användningsaktiviteten av materialet, och diskussioner kring religion och etik får sin början ur barnets frågor. Man kan, baserat på undersökningen, föreslå församlingarna att fundera över hur de kan ta i beaktande barnens olika förmågor, till exempel inom bildkonst och musik.

Vårdnadshavarens betydelse ska dock inte förbises. Slutsatserna om barnets initiativförmåga baserar sig på vårdnadshavarnas observationer, och majoriteten av de som svarade i undersökningen berättade om användningen av materialet *Enbart det bästa för minstingen* i familjen. Utvärderingarna av materialet är i genomsnitt positiva. I hemmet är en fullkomligt neutral atmosfär, där barnet själv bygger sin identitet och sina uppfattningar, sällan möjlig.

Tack vare tidigare undersökningar är församlingarna medvetna om mångfalden bland familjer som tillhör målgruppen för *Enbart det bästa för minstingen*. Baserat på denna undersökning föreslås att man ska utvärdera vidare hur man kunde ta i beaktande familjers olika behov, till exempel om brädspelet tar i beaktande spridningen i barnens utvecklingsnivå, hur ta i beaktande den varierande responsen om sagoboken samt om det är möjligt att kombinera materialet *Enbart det bästa för minstingen* med hållbar utveckling, vilket var ett viktigt värde för en del familjer.